

## Bankroute (17,5 km)

Voor deze route wordt een beroep gedaan op uw eigen creatieve denkvermogen. Om niet helemaal te verdwalen worden er wel straatnamen genoemd maar blijven de banken het uitgangspunt.

Beginpunt Grote Kerk, Dorpsstraat 19 te Halle:



Schuin rechtsaf tot Halle-Heideweg, hier linksaf gaan, linksaf Kuiperstraat, rechtsaf Dwarsdijk, kruising rechtsaf Bielemansdijk, bij huisnummer 19:

Rechtsaf Kerkstraat, langs sportvelden, rechtsaf Pluimersdijk tot:



Bielemansdijk vervolgen, net vóór de kruising met Heurneweg:

Pluimersdijk vervolgen, vóór huisnummer 12 rechtsaf, langs:



Linksaf Heurneweg, rechtsaf Hobelmansdijk:

de woning met huisnummer 55.



Op fietspad rechtsaf, na circa 50 meter linksaf pad richting Aaltenseweg, rechtsaf Aaltenseweg, linksaf Potronsdijk tot:

Rechtsaf Veengoot, rechtsaf Halle-Heideweg, over de brug en dan vóór huisnummer 33 linksaf 'Flapspad' op:

## Halle is een dorp in de gemeente Bronckhorst, Wandelgemeente van het Jaar 2018



Rechtsaf Halsedijk, linksaf Landeweerweg:



Linksaf Tulnersweg:



Rechtsaf Vildersveenweg, rechtsaf Braamhorstweg, Rechtsaf Zanddijk, linksaf Nicolaasweg, rechtsaf Stuivezandweg tot:



Rechtsaf Aaltenseweg, rechtdoor (Zieuwentweg, Landeweerweg en Fortstraat oversteken) tot Pausendijk, hier linksaf, linksaf Dorpsstraat:



Eindpunt Grote Kerk te Halle:



Bron: infoboekje Kerkbalanskrant 2016  
Bijgewerkt: 5-6-2018

### Uit de bank..., op de bank!

Onder deze titel hebben twee inwoners van Halle, 2 wandelroutes, die van bank naar bank gaan, geschreven voor het infoboekje van de Kerkbalanskrant 2016.

“Wij kozen de banken in de Grote Kerk te Halle als uitgangspunt. Het is een kleine stap van de bank binnen, naar de bankjes buiten bij de kerk. En zie daar ... het idee “Uit de bank ... op de bank” was geboren!

Thuis, zittend op de bank, schetsten we een globale route langs de plaatsen waar wij dachten een bankje aan te zullen treffen. Verrassend genoeg kwamen we er al wandelend en fietsend achter, dat ook wij van het bestaan van sommige bankjes niet op de hoogte waren. En dat er dus heel veel bankjes in Halle zijn, stof genoeg voor wel 5 routes...

Na veel schrijven en nog meer schrappen, bleven er uiteindelijk twee routes over.

Na veel schrijven en nog meer schrappen, bleven er uiteindelijk twee routes over: elk een andere kant van Halle belichtend en verschillend van aanpak. Deze routes zijn al fietsend en wandelend ontstaan”.

***“Kom uit de bank en wandel (of fiets) met ons mee!”***